

Graf van oorlogsslachtoffer Baziel De Pourcq



COLLECTIE

CLS Wereldoorlog I

INVENTARISNUMMER

D_POLS_MVDA_2013_022

BESCHRIJVING

Baziel De Pourcq was jarenlang veldwachter in Petegem en zelfs voorzitter van het Oost-Vlaamse comité van veldwachters. Hij overleed op 30 oktober 1918 te Eke tijdens een bombardement. Baziel was op dat moment in de meisjesschool. (bron: Claude Gekiere) Eke werd op einde van W.O.I nog zwaar getroffen. De Duitsers wilden hun strategische positie aan de Schelde niet zomaar kwijtspelen. De materiële schade was groot, maar er vielen ook nog veel dodelijke slachtoffers, waaronder Baziel De Pourcq.

Steenkapper De Backer (zijn naam is discreet onderaan het grafteken gebeiteld) liet zich voor de vorm van dit grafmonument inspireren op het classicisme. Het monument heeft echter ook een duidelijk christelijk tintje. Het wordt bekroond door een hardstenen kruis. Onderaan het monument staat een boodschap te lezen voor diegene die het graf bezoekt: 'Een gebed aub'.

Later werden ook Baziels vrouw en kind in het graf bijgezet.

OBJECTTYPE

foto

PLAATSEN

Deinze

DATERING

2012

TREFWOORD

oorlogsgraf, Eerste Wereldoorlog, begraafplaats Petegem-aan-de-Leie, De Backer, Baziel De Pourcq