

## Jules Verschelden poseert voor café Aubisque



### COLLECTIE

Comité Lucien Buysse

### INVENTARISNUMMER

D\_CLB\_MVDA\_2016\_029

---

### BESCHRIJVING

Oud-wielrenner Jules Verschelden poseert hier voor het café Aubisque van Lucien Buysse te Petegem-aan-de-Leie. Jules en Lucien waren buren.

Jules Verschelden was nooit doorgebroken als wegrenner, maar was tijdens zijn carrière wel een verdienstelijke pistier. Zesdaagsen waren zijn specialiteit. Tijdens de zesdaagse te Brussel was Jules ooit zwaar te val gekomen. Hij hield er een gat in het voorhoofd aan over. De dokters plaatsten destijds een gouden plaatje op de opening in de schedel. Jules Verschelden hield er de bijnaam 'de wielrenner met het open voorhoofd' aan over.

Na de zware val zou Jules nooit meer zijn topniveau bereiken. Net als Lucien Buysse werd hij na zijn carrière nog cafébaas.

### OBJECTTYPE

foto

### PLAATSEN

Deinze

### DATERING

jaren 1970

### TREFWOORD

Café, Aubisque, Jules Verschelden, Lucien Buysse, wielrennen