

## De vrijheidsboom van Landegem



### COLLECTIE

CLS\_Deinze

### INVENTARISNUMMER

CLS\_Deinze\_vrijheidsboomLandeg

---

### BESCHRIJVING

Vlakbij de kerk van Landegem staat een vrijheidsboom. Deze zilverlinde werd in 1945 aangeplant, vlak na W.O.II. De linde vervangt een vrijheidsboom die in 1919 was aangeplant als herinnering aan W.O.I en de herwonnen vrijheid in de België. De oude vrijheidsboom werd rond 1941 omgehakt in opdracht van de burgemeester. Over deze beslissing doen twee versies de ronde. De burgemeester was Vlaamsgezind en hij wou de toch wel Belgische getinte boom zien verdwijnen. Een andere versie zegt dat de linde werd omgehakt, om tegemoet te komen aan het houttekort van de dorpelingen. Hoedanook, de herinnering aan de boom bleef levendig. De nieuwe vrijheidsboom werd op dezelfde plek als de oude geplant. Een stil gedenkteken aan de twee wereldoorlogen.

### OBJECTTYPE

foto

### PLAATSEN

Deinze

### DATERING

2022

### TREFWOORD

Landegem, vrijheidsboom, linde